



Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum de Kapel

Jaarverslag 2023

Gewoon of toch niet?

Hoera, eindelijk een jaar zonder coronamaatregelen. Terug naar vroeger gaat dan soms van zelf. Maar we willen ook verder. We moeten ook verder.

De Kapel is een levende geloofsgemeenschap. Oude gebruiken, oude structuren blijken soms ineens echt oud te zijn, afgedaan te hebben. Maar er zijn niet altijd meteen nieuwe beschikbaar.

Daar zijn we dan naar op zoek. Want steeds weer blijkt hoe belangrijk het is dat er plekken zijn in deze wereld, in Hilversum, waar je tot rust kunt komen, waar je uit die oude verhalen uit de bijbel en andere bronnen levensmoed kunt halen.

De wereld om ons heen kent immers zoveel problemen, oorlogen lijken gewoon te worden, vluchtelingen overal en wat te doen met de klimaatveranderingen.

Er is maar één aarde

En er is maar één Kapel.

Daarover gaat dit verslag. Een verslag van één jaar: 2023. Iets minder leden, maar meer mooie vieringen en activiteiten. En een nieuwe voorganger, een nieuwe organist en een nieuwe koordirigent. Heel veel nieuwe ideeën en plannen voor nu en later.

2023: een jaar vol traditie én dynamiek, stilte in jezelf én verbinding met de ander.

Het dagelijks bestuur,

Paulien van Hessen, voorzitter

Bert Akkersdijk, penningmeester

Marlies Kortenoever, secretaris

Marja Zoutendijk-Zaal, lid

Bijzonder

Afscheid nemen blijft lastig, vooral als je niet wil dat mensen weggaan. Op 12 maart namen we afscheid van ds. E. van Kuijk-Spaans. Gewoon met een viering die ze zelf leidde. Er was een boek met hartenwensen, we hadden op verzoek van haar geld ingezameld voor de Bedsidesingers en er waren natuurlijk mooie woorden.

Na 17 jaar nam Annette van Tol op 4 juni afscheid als dirigent van het Kapelkoor. Met veel creativiteit had ze het koor door de coronaperiode geloodst. Maar nu werd het tijd voor iets anders. In de afscheidsviering werd heel veel gezongen.

Nog een musicus vertrok. Op 1 oktober nam Rob van Roon afscheid. Hij was 27 jaar organist in de Kapel. Om de week zat hij achter het orgel. Een orgel dat hijzelf na de verbouwing van de Kapel had uitgezocht.

Vooral zijn improvisaties zullen wij erg missen. Op de website van de Kapel is nog een compilatie van zijn orgelspel te horen.

Gelukkig konden we ook weer nieuwe mensen welkom heten. Per 1 september is als voorganger Erik Jan Tillema bij de Kapel gekomen en Elles Dekker, als koordirigent.

Een kerkorganist, zoals Rob was, vinden was eigenlijk onmogelijk. Maar we kwamen in contact met Walter van Egeraat, gepensioneerd bassist. Hij vindt het heerlijk om op ons orgel te spelen en groeit in zijn rol als organist van de Kapel.

Het hele jaar door heeft de Elam alivekerk op zondagmiddag de Kapel gebruikt. Een enkele keer lukt het om iets samen te doen. Maar we hebben allebei heel verschillende gebruiken. En kerkzijn is ook een stuk vertrouwdeheid.

Bijzonder zijn ook veel van onze vieringen, zoals de pinksterviering met al die talen, de intredeviering van de nieuwe voorganger en ga maar door.

Bijzonder is ook de inspiratiedag naar het Etty Hillesum centrum in Deventer, en de levensvragenkring. In augustus was er weer een vrijwilligersmaaltijd. Voor alle mensen die in één van de teams zitten. Het was mooi weer zodat we net als alle voorgaande jaren buiten konden eten. Heel bijzonder!

Bestuur

Het dagelijks bestuur vergaderde samen met de voorgangers maandelijks, soms digitaal, maar liever echt samen in de Kapel.

In september hadden we een zogenaamde "heidag". Deze keer gewoon in de Kapel. De vieringen stonden centraal. Behalve het bestuur waren mensen uit het vieringenteam en mensen die de meditatieve bijeenkomsten op vrijdagavond verzorgen aanwezig. Het resulteerde in 10 aandachtspunten, die we gedeeltelijk ook al probeerden te verwezenlijken en die de mensen die de vieringen en meditatieën organiseren verder op hun weg mee kunnen nemen.

Het Algemeen Bestuur kwam in verband met de vacature drie keer bij elkaar (6 januari, 11 en 19 april). Tevens werden de wijzigingen in de statuten besproken.

Tweemaal was er een ALV. Op 23 april bespraken we het jaarverslag en de jaarrekeningen van 2022. Het AB droeg dhr E.J. Tillema voor als voorganger voor 0,5 fte. De ALV ging akkoord, zodat het DB de benoeming kon effectueren. 0,4 fte als voorganger en 0,1 fte voor PR, gefinancierd door de VPJR. Op 19 november was er een ALV vanwege de herziening van de statuten. Deze herziening werd goedgekeurd en de statuten konden naar de notaris, waar ze op 6 februari 2024 zijn ondertekend.

Raad van Kerken Hilversum: de bijeenkomsten worden steeds bezocht door een voorganger of een bestuurslid

Kerkenraadsleden van de doopsgezinde en remonstrantse gemeente gaan naar landelijke en regionale bijeenkomsten van hun resp. denominaties, terwijl leden van het bestuur van de Vrijzinnigen Hilversum naar landelijke vergaderingen van Vrijzinnigen Nederland gaan.

Naast het bestuur staan een heel aantal teams. Die regelen allemaal een klein of iets groter onderdeel van wat uiteindelijk VGH de Kapel wordt.

Er zijn ook drie kringen. In een kring doe je iets voor je zelf. Museum bezoek, boek bespreken.

Financiën

Wij kunnen zien in de jaarrekening, dat de baten zijn toegenomen vergeleken met 2022.

De verhuur/ overige opbrengsten in de Kapel waren meer dan 50% hoger, de bijdragen van leden en vrienden waren ook fors hoger. Een mooi resultaat!

De lasten werden in dezelfde periode echter ook hoger. Het liftonderhoud, de tuinman, schoonmaak, beveiliging, onderhoud gebouw, verzekering, energie en onze predikanten, het kost allemaal geld. Zodoende zien wij, dat ook dit jaar de Remonstranten, Vrijzinnigen en Doopsgezinden hun vermogen weer moeten aanspreken om de Kapel overeind te houden. Wij hopen, dat dit nog een tijd goed blijft gaan!

Een bijzondere gebeurtenis in 2023 was de opheffing van de Stichting VPJR . Het vermogen hiervan, 186.383,- euro is ondergebracht in een nieuw gesticht fonds op naam, het Innovatiefonds. Er wordt maandelijks 1000,- euro aan onttrokken als financiële ondersteuning van projecten, die nieuwe activiteiten of werkwijzen binnen de VGH inhouden en in het bijzonder projecten, die de participatie van jongeren aan het vrijzinnige geloofsleven in Hilversum stimuleren. Vanaf september 2023 wordt dit bedrag gebruikt voor de PR werkzaamheden, die Erik Jan Tillema voor ons verricht.

In de financiële door de KKA (Kantoor Kerkelijke Administratie) gemaakte jaarstukken wordt alles verantwoord. De KKA doet onze gehele boekhouding. Wij hoeven het alleen goed te keuren en te controleren.

De VGH is een samenwerking van drie denominaties en VGH-leden. Daardoor zijn de geldstromen wat ingewikkeld.

Het gaat als volgt:

De denominaties ontvangen de ledenbijdragen van hun leden, betalen de landelijke afdracht en soms nog enkele andere zaken. De VGH ontvangt de bijdragen van de leden en vrienden die alleen VGH lid zijn en andere inkomsten (verhuur, collecten, toegang, subsidies enz.). Alle dagelijkse en lopende uitgaven van VGH de Kapel worden door de VGH betaald.

Om de jaarrekening van de VGH rond te krijgen ontvangt de VGH van de drie denominaties naar rato van het aantal leden/vrienden het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Dit bedrag is veel hoger dan de leden/vrienden jaarlijks aan hun denominatie afdragen. De drie denominaties teren dus in op hun vermogen.

De VGH kreeg subsidie van het ouderenfonds van Vrijzinnigen Nederland voor het pastoraat aan ouderen.

Subsidie voor het onderhoud van een Rijksmonument(SIM-regeling) zie Team Gebouw Beheer

Leden en vrienden

Een kleine afname van het aantal leden en vrienden, dankzij de aanwas van VGH leden en vrienden.

De groep mensen, die alleen lid of vriend zijn van de VGH en dus geen of een beperkte binding hebben met de drie oorspronkelijke groepen groeit en is nu de grootste subgroep.

De Kapel wordt steeds meer een eigen gemeenschap en de binding via de leden met de denominaties wordt kleiner.

Het lid dat de ledenadministratie verzorgd, zorgt ook steeds voor de juiste overzichten of etiketten.

Wijzigingen worden aan de landelijke organisaties doorgegeven.

	Doops- gezind	Vrijzinnig NL	Vrijzinnig NL + Remon- strant	Remon- strant	Alleen VGH	Totaal
Aantal leden/ vrienden per 01-01-23	43	34	3	35	47	162
Overleden	-3	-2		-3	-1	-9
Bedankt / vertrokken				-3	-1	-4
Overschrijving				-1	+1	0
Nieuw				+1	+5	+6
Aantal leden en vrienden per 31-12-23	40	32	3	29	51	155

Voorgangers

Ds. E. van Kuijk-Spaans was tot 1 april 2 dagen in de week predikant bij de VGH. In de praktijk kwam het er op neer dat ze toch half maart al vertrok. Naast vieringen en pastoraat was ze betrokken bij het duurzaamheidsteam, de levensvragenkring en de redactie van het Kapelnieuws. Op de zondag van het gebed voor de eenheid der kerken vertegenwoordigde ze de VGH in een kerkdienst met de Bethlehemkerk en de parochie van de Waaier.

Ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen:

“Wat is er weer veel gebeurd in het afgelopen jaar! Collega Elly van Kuijk stopte met haar predikantswerk bij ons in april, Erik Jan Tillema begon in september. In de tussentijd werkte ik een dagdeel in de week extra om vooral in het pastoraat wat gaten te vullen.

In 2023 heb ik elf vieringen geleid, en was aanwezig bij de afscheidsviering van Elly en de intrededienst van Erik Jan. Ik leidde twee rouwdiensten van kapelleden. Er waren een aantal bijzondere vieringen op de feestdagen, de gespreksviering op 18 juni en de opname van de viering voor de Algemene Doopsgezinde Sociëteit op 23 augustus, waar een aantal musici uit de gemeente en uit het Kapelkoor aan meededen zie: https://www.youtube.com/watch?v=U_vhsWLSwAI&t=4).

Wat pastoraat betreft zijn er dit jaar extra bezoeken door mij gedaan. Ik nam een aantal mensen van Elly over. Met de komst van Erik Jan zijn de bezoekaafspraken licht gewijzigd zodat wij beiden ongeveer evenveel mensen bezoeken.

Als contactpersoon van het Kapelbestuur zing ik met veel plezier in het Kapelkoor en heb me ingezet voor het afscheid van de dirigent en het invullen van de ontstane vacature.

Ik was betrokken bij het Vieringenteam, het Vredesteam en het Aandachtsteam. Ook schreef ik artikelen voor het KapelNieuws.

Bij een aantal teams was ik een paar keer aanwezig, ik leidde een nieuwe ledenavond, heb met anderen een excursie naar het Eddy Hillesum museum in Deventer meegemaakt, eten met de collectanten en met het bestuur van de DGHH.

In de vergaderingen met het bestuur van de Kapel was ik altijd aanwezig.

Naast het werk in de Kapel heb ik zogenaamde 'Broederschapstaken': taken voor de algemene landelijke Doopsgezinde Sociëteit. In het kader hiervan vergaderde ik met de predikanten (ANDPV) en met enkele fondsen waarvan ik in het bestuur zit (Dowilvo). Opmerkelijk is vind ik, dat het e-mailen en het app-verkeer steeds meer tijd neemt.

Tijd voor lezen, studie en studiedagen komt vaak tekort maar is zo nodig voor inspiratie. Zo was ik dit jaar op twee studiedagen aanwezig (beiden in Amersfoort): één met Quakers en doopsgezinden over duurzaamheid en één oecumenische studiedag over 'ouderdom en wijsheid'. Beide dagen waren heel boeiend en leerzaam."

Erik Jan Tillema :"Op zondag 3 september begon ik tijdens een prachtige viering als nieuwe voorganger van de Kapel. Het was prachtig weer en dus konden we na afloop in de tuin met elkaar lunchen. Een mooier en stralender begin kan bijna niet.

In de maanden die volgden, voelde ik me als een vis in het water en leek het wel alsof ik al jaren bekend was in de Kapel (wat eigenlijk ook wel een beetje zo was).

De dagen vulden zich snel met allemaal leuke bezigheden: ik maakte zo veel mogelijk kennis met de leden (maar heb ook nog een hoop kennismakingen te gaan), ik sloot aan bij vergaderingen van de diaconie, las boeken met de leeskring, keek naar prachtige kunst met de museumkring, mediteerde op vrijdagavond en deed mee met de activiteiten van de levensvragengroep.

Daarnaast organiseerde ik ook zelf verschillende activiteiten, zoals de Koffie&verhaal-bijeenkomsten. We ontmoeten elkaar dan, drinken koffie of thee en ik vertel een mooi verhaal. Ook gaf ik een lezing over de spirituele kunst van Hilma af Klint die goed bezocht was.

Ook ging ik voor in enkele vieringen. Bijvoorbeeld de gedachteniszondag en op kerstmorgen.

De vier maanden van 2023 vlogen om, maar met hetzelfde positieve gevoel en bevlogenheid ga ik door!"

Vieringen

Er was dit jaar weer iedere zondag een viering in de Kapel. De helft van de vieringen werd verzorgd door de eigen predikanten. Op vijf zondagen werd de viering verzorgd door leden van de Kapel. Op de overige zondagen ging een gastpredikant voor.

Vrijwel alle vieringen werden gestreamd en stonden daarna enige tijd op ons You tube kanaal.

Met het gevolg dat de vieringen door tussen de 20- 50 mensen elders bekeken werden.

In de goede week waren er drie vespers. Achteraf jammer, maar meer kregen we niet rond. De maaltijd van brood en wijn op witte donderdag werd door het vieringenteam verzorgd.

Palmzondag was er een muzikale viering. Collectae Passiones geheten. Een performance van Erik Jan Tillema. Op 4 juni was er een middagviering met het Kapelkoor. Na de opening van het seizoen op 3 september was er een gemeentelunch. Op 8 oktober in de regenboogweek hielden twee leden van het vieringenteam een regenboogviering. Er was een gedachtenisviering op de eerste zondag van november en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar een maaltijd van brood en wijn

Tijdens de kerst high tea verzorgde Dorinde Smit Duijzendkunst een programma met verhalen en muziek. Na de kerstavondviering met Kapelkoor en een volle Kapel was er als vanouds glühwein en

warme chocolademelk. Op kerstmorgen zong een eenmalig kerstkwartet speciaal voor deze dag hadden deze vier mensen muziek ingestuurd.

Bij een viering zijn veel mensen betrokken: een gastheer/vrouw in de hal, collectanten, een bestuurslid, koffiezetters en mensen die met de beamer of met het streamen helpen.

Annet Kloppert, Rob van Roon (tot 1 oktober) en Walter van Egeraat (vanaf 8 oktober) zorgden voor piano- en orgelbegeleiding tijdens de vieringen.

De paaskaars kwam weer van kaarsenmakerij de Punt en werd door ons zelf van een decoratie voorzien: de duif van het kanselkleed.

Zie voor vieringen ook bij voorgangers.

Het vieringen team kwam een aantal keren bij elkaar, maar minder frequent. Wel werden vieringen voorbereid en het rooster van voorgangers bijgehouden en samengesteld.

Het Kapelkoor

Het jaar 2023 was voor het koor een bewogen intensief jaar.

Onze dirigente Annette van Tol die al zoveel jaar het koor dirigeerde besloot ermee te stoppen.

Tsja dat was wel een begrijpelijk besluit, voor ons als leden echter wel een beroep op:

“Hoe nu verder?”.

Duidelijk was, we willen graag verder. Er werd een commissie “nieuwe dirigent” opgericht en via via hadden we drie kandidaten waar we proefavonden mee zongen.

We kozen voor Elles Dekker een ervaren en zeer gedreven dirigent. We zijn heel erg blij met haar.

Het koor telt momenteel drie bassen, vier tenoren, vijf alt en zes sopranen.

Elles heeft geïnventariseerd wat de lievelingsliederen van het koor zijn en dit met haar eigen repertoire gecombineerd.

Op het eiland in de Vuntusplas, waar ons jaarlijks uitje plaatsvindt, hebben we een prachtige zonnige dag beleefd en afscheid van Annette genomen.

Het koor zong met Pasen, op de middagviering op 4 juni en met kerstavond.

Meditatie en Even op adem komen

Iedere derde vrijdag van de maand is er een meditatie, die iedere keer weer een iets ander karakter heeft. De meditaties worden door 6-8 mensen bezocht.

In december vlak voor kerst was er een lichtlabirint.

De eerste vrijdag van de maand, de dag voor Even op Adem komen (EOAK), samen eten en samen het dagelijks leven overdenken. Het lukt niet om dat iedere maand te doen. De avonden werden door 10-15 mensen bezocht.

Diaconieteam

In 2023 hebben we heel veel (15) grote en kleine projecten kunnen steunen met uw gulle gaven. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor een diaconaal doel geld over te maken op de bankrekening van de diaconie. We stellen het nog steeds op prijs dat de Kapelgemeenschap ons ongevraagd adviseert over mooie (kleinschalige) projecten, waarbij geen of nauwelijks geld aan de strijkstok blijft hangen. In het verslagjaar heeft het duurzaamheidsteam ons aan een project geholpen. Er is één keer een beroep gedaan op financiering van ‘stille hulp’. Het team verleende twee keer assistentie bij de viering van brood en wijn. We hebben 5 x vergaderd. Voor de financiële verantwoording van de diaconiegelden en een overzicht van de projecten die we ondersteund hebben, verwijzen wij graag naar het financieel verslag van de diaconie. Er heeft zich geen wijziging voorgedaan in de samenstelling van het team.

(Tineke Heida en Anneke van den Berg)

Vredesteam

In de Vredesweek heeft Akke-Clara Thimm-Stelwagen met het Vredesteam een avond over 'Onvrede – en nu?' georganiseerd. Erik Jan Tillema, als vrijzinnig gelovige, een humaniste en een moslima hielden een korte inleiding en we spraken samen over het thema. Dit was een goede avond.

Aandachtteam

In 2023 waren 12 contactpersonen actief.

In mei stopte nog een contactpersoon.

Onze voorjaarsbijeenkomst was op 18 april. We hadden we een gezellige en nuttige middag met het thema "Kom er maar in". De najaarsbijeenkomst was op 7 november met het thema "gezond".

Bijpraten en het "up to date" maken van de lijst met bezoekadressen maakt altijd deel uit van deze bijeenkomsten.

Met de Kerst werd de groep 80+ verrast met dadelbrokken en een rode of witte azalea.

Breiclub

Ook dit jaar heeft de breiclub weer hard gebreid en zijn er veel dassen en mutsen naar de daklozen in Amsterdam gegaan.

Activiteiten

Zonder activiteiten- of programmateam blijft het organiseren lastig. De coördinatie vindt meestal in bestuursvergaderingen plaats en het definitieve programma wordt gemaakt op het moment dat het KapelNieuws wordt gemaakt.

Gelukkig gebeuren er wel hele mooie dingen in de Kapel, waar ook mensen van buiten op af komen.

Op 21 januari was er een Menno-maaltijd waarbij Henk Stenvers vertelde over Doopsgezinden wereldwijd en Akke-Clara over de "Mennononite World Conference" in Indonesië.

Op 11 maart een bezinningsdag in Deventer rond het gedachtengoed van Etty Hillesum. In Deventer is in de oude synagoge het Etty Hillesumcentrum gevestigd.

In juni liep een groep van de Kapel mee met de nacht van de vluchteling.

Openmonumentendag, de tweede zaterdag van september. De Kapel werd weer door zo'n 150 mensen bezocht.

In de herfst introduceert Erik Jan Tillema het concept "Koffie en verhaal". Een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten. Er komen steeds zo'n 10-15 mensen op af.

Erik Jan houdt ook een lezing over de abstracte en religieuze kunst van Hilma af Klint. De PR voor deze avond werkt goed en er komen veel mensen op af.

Zie ook vredes- en duurzaamheidsteam, de concerten en de kringen.

Kapelconcerten

Liefst 10 Kapelconcerten waren er in 2023. De meeste concerten werden goed bezocht.

Het maakt wel uit of musici zelf ook bezoekers uitnodigen. Het lukt het team altijd weer om een gevarieerd programma op te stellen. Er zijn gelukkig ook voldoende musici die graag in de Kapel komen spelen.

De Boekenkring

In 2023 hebben we in de Boekenkring weer inspirerende boeken gelezen en besproken. Na het afronden van de laatste hoofdstukken van Harari's '21 Lessen voor de 21ste eeuw' lezen we van filosoof Marli Heuer 'De toekomst van het sterven'. Het geeft een hedendaagse kijk op hoe we omgaan

met het levenseinde, van anderen maar ook met dat van onszelf. Aan de orde komt tevens het debat over ouder worden in verband met de nodige gezondheidszorg, maar ook de vaak waardevolle jaren in ouderdom worden benadrukt.

Verder lezen we van Annie Ernaux *'De Jaren'*, een boek vol herinneringen en impressies uit het leven van de schrijfster, die samen een beeld geven van het leven in Frankrijk, vooral Parijs, in de 2de helft van de 20ste eeuw. Eveneens krijgen we een beeld van de persoonlijke levensloop van Ernaux, van eenvoudige scholier tot Nobelprijswinnaar.

Dan *'De kunst van het ongelukkig zijn'* van Dirk de Wachter. De bekende psychiater pleit vooral voor contact met en zorg voor 'de ander', in tijden van geluk en ongeluk.

Tot slot *'Zingeving als spel'* van André Droogers, emeritus hoogleraar culturele antropologie.

Als ondertitel staat er 'Over religie, macht en speelse spiritualiteit. Een gids voor vrije zinzoekers.' Dit is een studieboek, waar de speelsheid niet voorop staat. We hebben er enkele bijeenkomsten aan gewijd tot we voldoende van deze wijsheid hadden opgestoken.

Tijdens de bijeenkomsten van de kring kiezen we met elkaar een volgend boek uit de per e-mail binnengekomen suggesties.

Kring levensvragen

De Kring Levensvragen is in dit jaar flink groter geworden, er zijn nu 17 leden. De bijeenkomsten zijn één keer per maand.

In de eerste helft van het jaar was Akke Clara Thimm-Stelwagen als predikant verbonden aan de groep. Na zijn aantreden als voorganger, heeft in november Erik Jan Tillema haar plaats ingenomen. De bijeenkomsten worden steeds door een wisselend tweetal leden van de Kring voorbereid, in samenspraak met de voorganger.

Gedurende het jaar kwamen meerdere thema's en werkvormen aan bod. Regelmatig werd een tekst (vanuit verschillende bronnen) uitgediept in de vorm van een Lectio Divina. Andere onderwerpen waren: 'de zeven vinkjes van Joris Luyendijk' en gnostiek. De bijeenkomst in december ging over Licht. Het uitwisselen van gedachten en ideeën en met elkaar en het in gesprek zijn 'vanuit de stilte', waarin echt geluisterd wordt naar elkaar, zijn belangrijke onderdelen van de bijeenkomsten.

In juni werd (zoals inmiddels gebruikelijk) het seizoen afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in de Kapel-tuin. Dat is ook een moment om samen terug te kijken naar de afgelopen periode en plannen te maken voor het volgende seizoen.

Terugblikkend was de kring ook in 2023 een levendige en op elkaar betrokken groep mensen, die ook buiten de bijeenkomsten elkaar ondersteunen en inspireren. Daarnaast staat de kring steeds open voor nieuwe deelnemers die zich aangesproken voelen door deze vorm van 'gemeenschap-zijn'.

Museumkring

Afgelopen jaar bezochten we 11 verschillende exposities, variërend van het Rijksmuseum met de Vermeer-schilderijen tot het Von Siebolt-huis en de Hortus in Leiden met verzamelde unica uit Japan. Er is een vast stramien: we reizen per auto of OV naar het gekozen museum; drinken daar eerst koffie en bekijken de tentoonstelling. Na afloop lunchen we ergens op een goede plek, zoals de Hortus, waarna we weer huiswaarts gaan.

Om een greep uit de bezochte locaties te doen: in Amsterdam waren we in het van Gogh-museum, maar ook in de Hermitage en het Rijks. In den Haag waren we in het Panorama Mesdag, waar ook Suze Robertson's werk was te zien, en in het Kunstmuseum om de abstracte schilderijen van Helma Af Klint en Mondriaan te bestuderen. Erik Jan Tillema had ons over dat laatste al de achtergronden geschetst bij zijn lezing in de Kapel in november'23. De eerste overzicht-tentoonstelling van de intrigerende werken van Ai Wei Wei in de Kunsthal in Rotterdam gaf veel stof voor reflectie: En soms hadden we een "thuiswedstrijd" in Singer, waar we werken van Kees van Dongen maar ook Licht en

Kleur bewonderden. Bij de bezoeken aan Leerdam in het Glasmuseum en aan Wageningen in het Depot lunchten we na afloop aan de Linge resp. met uitzicht op en bezoek aan de Botanische tuinen. Zo werd 2023 weer een heel gevarieerd jaar, vol met prachtige tentoonstellingen en veel gezelligheid.

Duurzaamheidsteam

Na enkele jaren veel verzet te hebben leek dit team zelf geen stand te houden. Enkele leden stopten en het lukte niet om nieuwe leden te vinden. Wat ook moeilijk is, is om ingestelde maatregelen vol te houden. In eens staat er dan toch weer een fles Glorix in de kast met schoonmaak middelen..... Waar vandaan?? Of de biologische koffiemelk is weer uit het schap van onze gebruikelijke winkel verdwenen.

Samen met Akke-Clara gaven de overgebleven leden van het team vorm aan een viering over de kleine stapjes die gezet moeten worden in deze grote wereld. Dat was op 29 oktober, bijna op de dankdag voor het gewas.

Heel positief is de samenwerking met de andere Groene kerken in Hilversum. Een paar keer kwamen deze kerken bij elkaar o.a. om een gezamenlijk avond met Reinier van den Berg als spreker te organiseren in 2024.

Communicatie team

Mooie bijeenkomsten organiseren is één, maar zorgen dat de mensen weten wat er allemaal in de Kapel gebeurd is nummer twee.

Wij hebben daar verschillende kanalen voor:

De website, spil in het web. Jarenlang hadden we dezelfde webmaster. Gelukkig vonden we een opvolger, toen hij wilde stoppen. Het blijft overigens zoeken wat je er wel en niet opzet. Teveel is niet goed, maar we willen graag wel veel vertellen!

Facebook wordt zoals steeds gevuld door een lid dat met een vrolijke noot en een plaatje de volgers enthousiast maakt.

De Digitale Nieuwsbrief verschijnt consequent eens in de twee weken. Ook hier is het vaak moeilijk om te kiezen wat er wel en niet in moet. Er zijn veel mensen die deze nieuwsbrief lezen en daardoor een keer in de Kapel komen kijken en meedoen.

Het KapelNieuws, ons tweemaandelijks blad. Vier leden schrijven en redigeren. Eén van het doet tevens de opmaak. Veel anderen leveren teksten.

Wees welkom team

Er zijn een aantal mensen die regelmatig helpen met koffie/thee bij bijeenkomsten of met een gemeentelunch, maar van een echt team met eigen activiteiten kunnen we eigenlijk niet spreken. Zoveel mogelijk proberen we biologisch en duurzaam in te kopen, maar dat is voor een grote groep soms best lastig.

Archiefteam

Inmiddels zijn we al 2 ½ jaar aan het werk op maandagmiddag; zo veel mogelijk om praktische redenen op zolder maar als het daar te koud wordt gaan we naar een van de zalen waar het iets warmer is. Inmiddels hebben we al 3 of 4 x veel oud papier kunnen afvoeren en dat ruimt op zowel fysiek als in het hoofd. We gaan volgens wettelijke bewaartermijnen te werk en komen van tijd tot tijd leuke dingen tegen als oude foto's, gedichtjes, artikeltjes. We vinden het nog steeds leuk, gezellig en interessant werk!

Kunstteam

De expositie van Carla Welle in het najaar van 2022 werd opgevolgd door Hans Almekinders vanaf februari. Zijn werk is heel divers en de expositie bestond uit een mix van acrylwerken en aquarellen, waaronder een aantal vertrouwde beelden uit onze eigen omgeving. Zijn onderwerpen zijn ook gevarieerd: van een stilleven tot eenzaam huis, en van een Russische Matroesjka die hij ontmoette op een van zijn reizen tot een kerk in Frankrijk waarbij hij de binnenkant van de kerk zichtbaar heeft gemaakt aan de buitenkant. Zijn werk werd goed gewaardeerd, wat heeft geleid tot 3 verkopen. In juni volgde een expositie van cursisten van Simone Stawicki over het thema Kracht. Doordat elke cursist het thema op een heel eigen manier heeft vertaald, is het een veelzijdige expositie geworden met 24 werken van 24 verschillende amateur-kunstenaars op verschillende niveaus. Het onderwerp werd geschilderd van realistisch tot abstract, sommigen voor de hand liggend en andere heel verrassend, gebruik makend van een veelheid aan verschillende materialen.

Op Open Monumentendag is de expositie van Marloes Molenaar geopend, en Marloes was erbij om bezoekers te vertellen over haar werk, wat erg gewaardeerd werd. Haar expositie was ook populair onder onze leden. Haar werk is kleurrijk en de onderwerpen zijn herkenbaar, maar ook heel gevarieerd. Haar liefde voor de kust en de zee is erin terug te zien, maar ook bloemen, paarden en zelfs een prachtige afbeelding van Frida Kahlo was te bewonderen. Haar abstracte Engel hing naast het liturgisch centrum met een gestileerd eenzaam landschap aan de andere kant. Het was een mooie uitnodiging om jezelf te verliezen en te reflecteren.

Begin januari 2024 is er door Marloes Molenaar ook een workshop schilderen gegeven in de Kapel, en dat was tevens de afsluiting van haar expositie. De workshop is heel goed bezocht en werd erg gewaardeerd door de deelnemers.

Team Gebouw Beheer (TGB)

Veel tijd en aandacht is dit jaar besteedt aan de planvorming voor de isolatie en aanpassing van de installaties van het gebouw. Aan het bouwkundig Advies- en Tekembureau ARDuo werd opdracht verstrekt tot het voorbereiden van de aanvraag van de omgevingsvergunning. Het aangepaste Advies op maat van de Groene Grachten vormt daarvoor de basis. ARDuo stelt voor om aan de gevels aan de binnenzijde een isolatielaag aan te brengen, zodat de spouw open blijft. Dit is noodzakelijk voor de ventilatie van de houten balken van de buitengevel. Bovendien zal een isolatielaag op de zolder aangebracht worden. Aangezien nu veel warmte verloren gaat door de ventilatie van de kerkzaal, is een aanpassing van de luchtbehandeling noodzakelijk. Het vernieuwingsplan voor de installaties moet nog opgesteld worden, zodat dit geïntegreerd kan worden in het bouwplan.

Op advies van onze brandverzekering Donatus is de elektra-installatie gekeurd. Afgezien van enkele niet -urgente mankementen werd de installatie goedgekeurd.

De schijnwerpers die op de voorgevel gericht staan waren defect. We vinden de verlichting van de voorgevel niet meer van deze tijd zodat de armaturen vervangen kunnen worden door een bescheiden verlichting van de beide inritten. Door de elektriciën werd de buitenverlichting achter de Kapel hersteld.

Jaarlijks worden de goten schoongemaakt bij de inspectie door de Monumentenwacht. De medewerker ging dan op een ladder naar de goot toe. Deze werkwijze vonden we niet geheel verantwoord meer. Bovendien bleken de tarieven aanzienlijk verhoogd te zijn na de herstart van de Monumentenwacht Noord-Holland na het faillissement. De goten worden nu door onze loodgieter Baas met behulp van een hoogwerker schoongemaakt. Om de hoeveelheid blad in de goten te verminderen hebben we een succesvolle proef genomen met gaasafscheiding bij één goot. We gaan nu de andere goten ook van een gaasoverkapping voorzien.

Gelukkig kunnen we voor het onderhoud een beroep doen op de subsidieregeling van het rijk voor onderhoud van Rijksmonumenten (SIM-regeling). Dit bedrag is echter bij lange na niet genoeg om het gebouw te conserveren.

Tuinteam

Er is een tuivrouw, een tuinteam en dan af en toe een professionele tuinman om de Kapeltuin te onderhouden. Het team probeert ondanks veel schaduw en zandgrond steeds meer bloeiende planten en struiken in de tuin te krijgen.

Koster

Altijd aanwezig altijd bereid te helpen: onze koster Toon Heuwekemeijer.

Hij regelt alle controles(lift, brandweer), is er iedere zondag voor de inrichting, geluid, streaming, maakt power points voor voorgangers, doet de inkopen voor het huishouden en nog duizend andere dingen!

Verhuur

Lang niet alle aanvragen voor verhuur kunnen worden ingewilligd, zo graag huren mensen de Kapel.

De grote gastvrijheid van onze koster draagt daar zeker aan bij.

Een groot deel van de huurders komt ook steeds terug. In de jaarrekening is een duidelijke stijging van de opbrengsten te zien.

De Elam alive kerk huurt de Kapel iedere zondagmiddag en regelt alles zelf.

De denominaties

Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum

De Kerkenraad bestaat uit Marike Spanjaard (voorzitter), Anne S. de Jong (penningmeester), Tineke Heida (secretaris) Anneke van den Berg (ambtelijk boekhouder) en Marja Zoutendijk (lid). Akke-Clara Thimm-Stelwagen, de DG-voorganger van de Kapel, staat ons bij als adviserend lid van de Kerkenraad. Wij steunden los van onze activiteiten in de VGH weer het adoptieproject van DG Wereldwerk, de Doopsgezinde Historische Kring, DG Wereldwerk noodhulp Syrië/Turkije, Stichting Menno Simons Huis (SDMF), Stichting Bedside Singers Nederland en de ADS Ring Midden Nederland.

Live vergaderen doen we 1 x per jaar, zo mogelijk met een etentje.

We waren verder op 14 mei vertegenwoordigd op de Ringdag van de DG Ring Midden Nederland, dit keer in Amersfoort en verder bij diverse extra ingelaste bijeenkomsten van deze Ring (7 Doopsgezinde Gemeenten) om een noodlijdende Ringgemeente bij te staan, de onderlinge banden te versterken, van elkaar te leren en hoe om te gaan met een veranderend religieus klimaat.

Remonstrantse gemeente Hilversum e.o.

Gijs van IJsel Smits de penningmeester van de remonstranten wilde graag stoppen en we vonden een opvolger namelijk zijn voorganger Hans Leemhuis. Bij de ALV werd Hans benoemd. Vervolgens kostte het bijna een jaar om hem ook toegang te geven tot de rekening bij de ING bank. Gijs en Hans werden door de medewerkers van de bank van het kastje naar de muur gestuurd.

Voor zover mogelijk werd aan landelijke vergaderingen deelgenomen. De belangstelling voor samenwerkingsgemeenten wordt landelijk gelukkig groter. Met Amersfoort en Utrecht hadden we een kennismakingsoverleg om zo elkaar regionaal te kunnen ondersteunen.

Met Amersfoort, ook een samenwerkingsgemeente is zo'n overleg dan weer dubbelop. Ook de doopsgezinde kerkenraad overlegt in de ring met de gemeente in Amersfoort.

Vrijzinnigen Nederland afdeling Hilversum

De financiën werden beheerd en geregeld. Voor zover mogelijk werd aan landelijke vergaderingen deelgenomen.

Bestuur, voorgangers, koster, musici en vertegenwoordiging

Dagelijks bestuur VGH

Paulien van Hessen, voorzitter, Bert Akkersdijk, penningmeester, Marlies Kortenoever, secretaris, Marja Zoutendijk-Zaal, algemeen lid

Kerkenraad Remonstrantse Gemeente Hilversum e.o

Annet Kloppert, Marlies Kortenoever, Gijs van IJsel Smits (officieel tot 23 april 2023), Hans Leemhuis(vanaf 23 april 2023)

Bestuur Vereniging voor Vrijzinnigen NPB afd. Hilversum

Feiko Prins, Joke Ubbink- van Andel, Cees van der Wijst, Paulien van Hessen

Kerkenraad Doopsgezinde gemeente Huizen-Hilversum

Marika Spanjaard (voorzitter), Anne de Jong (penningmeester), Tineke Heida(secretaris), Anneke van den Berg (ambtelijk boekhouder) Marja Zoutendijk-Zaal

Vrijzinnig Protestantse Jeugd Raad

Feiko Prins, Richard Lauwaars, Marijke Broekhuijsen
De VPJR heeft zich zelf in 2023 opgeheven.

Voorgangers

ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen
ds. Elly van Kuijk-Spaans (tot 1 april 2023)
dhr. E.J.Tillema (vanaf 1 september 2023)

Koster

Toon Heuwekemeijer

Muziek

Rob van Roon (tot 1 oktober 2023)
Annet Kloppert
Walter van Egeraat (vanaf 1 oktober)

Dirigent Kapelkoor

Annette van Tol (tot 1 juli 2023)
Elles Dekker (vanaf 1 september 2023)

Vertegenwoordigingen

Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum

Feiko Prins

Raad van Kerken Hilversum Paulien van Hessen, ds. Elly van Kuijk-Spaans (tot 1 april 2023)

