



Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum de Kapel

Jaarverslag 2022

Behoedzaam, voorzichtig en dan toch: volop gezang, volop samenzijn

Nieuwjaar 2022, heel Nederland zat op slot. We hadden kerst in kleine kring gevierd, oud- en nieuw was zonder vuurwerk. In de Kapel geen nieuwjaarsbegroeting en eigenlijk mochten er geen kerkgangers bij de vieringen aanwezig zijn.

En dat allemaal door de oplopende aantallen patiënten door het coronavirus.

Niet alleen dat virus hield ons bezig. Eind februari trok Rusland Oekraïne binnen en kwamen er veel mensen uit Oekraïne naar het westen. Ook in Hilversum komt opvang, worden spullen ingezameld en komt de Raad van Kerken met wakes.

In het voorjaar konden we in Nederland dankzij nieuwe vaccinatierondes langzaam steeds meer. Maar door ervaring wijs geworden, waren we voorzichtig met het plannen van activiteiten.

Gelukkig was dat niet nodig en vierden we in 2022 als vanouds kerst met veel mensen in de Kapel. Bijna waren we al vergeten hoe voorzichtig we het jaar begonnen.

Daarvoor dit jaarverslag, dat door veel mensen is geschreven en ons vertelt over wat er allemaal wel gebeurde in de Kapel!

Dank voor alle hulp!

Het dagelijks bestuur,

Paulien van Hessen, voorzitter

Bert Akkersdijk, penningmeester

Marlies Kortenoever, secretaris

Marja Zoutendijk-Zaal, lid (vanaf 4 december)

Bijzonder

Een van de eerste activiteiten, die we weer ondernamen na de periode van niet mogen en niet durven was de inspiratiedag naar Nykleaster in Jorwerd. Zaterdag 28 mei. En wat was het koud, daar in Friesland en vooral in die bijzondere heel erg oude kerk in Jorwerd. Maar het was een prachtige dag vol gedichten en gedachten.

Wel mooi weer op vrijdag 10 juni. Onze vrijwilligersmaaltijd, die we twee jaar niet hadden kunnen houden. Heerlijk om weer met zijn allen buiten achter de Kapel te kunnen eten en praten. Met een memoryspel werden we aan elkaar en met elkaar verbonden.

Een derde hoogtepunt: de opening van het seizoen op 4 september. Een viering, die helemaal anders was dan anders. We gingen in groepjes uiteen om met elkaar over het jaarthema *Vrijzinnig: zinnig vrij* te praten. Na afloop was er- ook weer buiten- een gezellige gemeente lunch.

In het voorjaar besloten we om een PR medewerker aan te trekken. Mooie inspirerende en zingevende dingen organiseren kunnen we wel, maar hoe zorg je dat er meer mensen ons kunnen vinden en mee gaan doen? Met geld dat de VPJR (Vrijzinnig Protestantse Jeugd Raad= een in de VGH opgenomen fonds) ter beschikking stelde kunnen we iemand voor 2 dagen aanstellen.

Er reageerde echter niemand op de advertentie. De arbeidsmarkt is ons niet gunstig gezind wat dit betreft. We gaan dapper door met wat we wel hebben en hopen op een creatieve oplossing.

Door veranderingen in haar levenssituatie besluit ds. Elly van Kuijk te vertrekken. Het is een grote schok voor iedereen. Het bestuur gaat onmiddellijk aan de slag, sollicitatiecommissie, profiel, een AB en een ALV enz.

Wat fijn om dan het jaar af te sluiten met een mooie adventstijd, met een doopviering, een gezellige kerst high tea met het Kapelkoor en twee kerstvieringen met mooie verhalen en bijzondere muziek.

Eind november krijgen we een mail van de Elam alive kerk, een Iraanse geloofsgemeenschap. Zij zijn op zoek naar een ruimte om op zondagmiddag hun kerkdiensten te houden. We overleggen met elkaar en met hun vertegenwoordigers en besluiten om samen op pad te gaan. Vanaf 1 januari 2023 huren zij de Kapel op zondagmiddag tegen gereduceerd tarief.

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestond tot de Algemene Leden Vergadering van juni uit 5 personen: Paulien van Hessen, voorzitter, Marlies Kortenoever, secretaris, Bert Akkersdijk, penningmeester, Marijke de Groot en Denise van Beek. Bij de ALV op 12 juni 2022 verlieten Marijke en Denise na respectievelijk 6 en 4 jaar het bestuur. Marja Zoutendijk meldde zich als algemeen lid. Zij werd op de ALV van 4 december verkozen.

Het DB vergaderde samen met de voorgangers maandelijks, soms digitaal, maar liever echt samen in de Kapel. Tineke Heida is als notulist bij de vergaderingen aanwezig.

In september hadden we een zogenaamde "heidag". We kwamen bij elkaar bij de zusters Augustinessen van Casella. We lieten ons door hen inspireren en al wandelend kwamen we tot 10 kernelementen voor de Kapel. Een goede dag om samen op hetzelfde spoor te blijven.

Het Algemeen Bestuur kwam twee keer (18 mei en 30 oktober) bij elkaar en nam in december een besluit via een mailwisseling. De herziening van de statuten en het profiel van een nieuwe voorganger waren de belangrijkste agendapunten.

Tweemaal was er een ALV. Op 12 juni (jaarverslag, jaarcijfers) en op 4 december.

Met de teamvertegenwoordigers was er een lunch met tafelgesprek in het voorjaar en met alle vrijwilligers de jaarlijkse maaltijd.

Terugkijkend was het bestuurlijk een wat ongewis en rommelig jaar. Maatregelen vanwege Corona, problemen met de financiële jaarstukken, zoektocht hoe programma in te vullen, vertrek voorganger.

Onze vertegenwoordigers bij de Raad van Kerken wisselden. Elly van Kuijk ging naar de bijeenkomsten van de pastores en Paulien is contactpersoon vanuit onze gemeente. De Raad van kerken reageerde onmiddellijk op de inval van Rusland in Oekraïne met wakes. Rond Allerzielen waren diverse kerken geopend voor Licht dat je aanraakt. En in de adventstijd een Levende adventskalender. Wij deden aan al deze activiteiten mee. Bij de laatste twee activiteiten zetten wij de kerkdeuren meerdere keren open, maar er kwam vrijwel niemand.

Financiën

In de financiële door de KKA (Kantoor Kerkelijke Administratie) gemaakte jaarstukken wordt alles verantwoord. De KKA doet onze gehele boekhouding. Wij hoeven het alleen goed te keuren en te controleren. Door personeelwisseling bij de KKA was het een hele strubbeling om de jaarstukken over 2021 goed te krijgen, maar het lukte!

De VGH is een samenwerking van drie denominaties en VGH-leden. Daardoor zijn de geldstromen wat ingewikkeld.

Het gaat als volgt:

De denominaties ontvangen de ledenbijdragen van hun leden, betalen de landelijke afdracht en soms nog enkele andere zaken. Maar alle dagelijkse en lopende uitgaven van VGH de Kapel worden door de VGH betaald. De VGH ontvangt de bijdragen van de leden die alleen VGH lid zijn en andere inkomsten (verhuur, collecten, toegang, subsidies enz.). Daarnaast ontvangt de VGH om de jaarrekening rond te krijgen van de drie denominaties naar rato van het aantal leden/vrienden de rest. Dit bedrag is veel hoger dan de leden/vrienden jaarlijks aan hun denominatie afdragen. De drie denominaties teren dus in op hun vermogen.

De VGH kreeg subsidie van het ouderenfonds van Vrijzinnigen Nederland voor het pastoraat aan ouderen.

Subsidie voor het onderhoud van een Rijksmonument (SIM-regeling) zie Team Gebouw Beheer

We schaften een pinapparaat aan.

Leden

Een kleine afname van het aantal leden, dankzij de aanwas van VGH leden.

De groep mensen, die alleen lid zijn van de VGH en dus geen of een beperkte binding hebben met de drie oorspronkelijke groepen groeit en is nu de grootste subgroep.

De Kapel wordt steeds meer een eigen gemeenschap en de binding via de leden met de denominaties wordt kleiner.

56 % van de leden is 75 jaar of ouder.

	doopsgezind	remonstrant	vrijzinnig	vrijzinnig + remonstrant	alleen VGH	totaal
ledenaantal 1-1-2022	46	37	37	3	44	167
overleden	- 3	- 1	- 3			- 7
bedankt/ wijziging		- 1			- 1	- 2
nieuw					+ 4	+ 4
totaal	43	35	34	3	47	162

Voorgangers

Ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen:

“♪♪ Siyahamb’ ekukhanyen’ kwen-kos’ ♪♪

♪♪ We are marching in the light of God ♪♪

*(Uit: International Songbook 2022. Xosa, South African traditional
with English translation)*

Voor mij stond dit jaar in het teken van het Doopsgezind Wereldcongres in Indonesië. Drie weken studieverlof zijn daaraan gewijd. Ik mocht meezingen in het International Choir en studeerde daarvoor liederen in, nam ze op met camera en geluid en leerde liederen in allerlei talen. Ik leerde doopsgezinden kennen uit alle werelddelen en mocht met hen muziek maken. Het congres zelf was inspirerend omdat naast muziek er tijd was voor samen eten, samen praten en elkaar leren kennen. Onze manier van zingen en geloven is anders dan die van veel van de doopsgezinden elders in de wereld. Ik ben geïnspireerd teruggekomen en hoop dat dát ook in de Kapel merkbaar mag blijven. Ik zal zo nu en dan komen met nieuwe, buitenlandse en inspirerende liederen en andere vormen die in de liturgie elders gebruikelijk zijn en ons weer op nieuwe wegen kunnen leiden. Inmiddels heb ik op verschillende manieren over de reis naar Indonesië en mijn ervaringen verteld.

De twaalf vieringen waarin in ik ben voorgaan, waren goed bezocht en werden op Youtube uitgezonden. Daarnaast was er pastoraat. Huisbezoek was vanaf het voorjaar weer mogelijk. Ik was betrokken bij de kring Levensvragen, bij het Vieringenteam, het Vredesteam en het Aandachtsteam. Ook schreef ik artikelen voor het KapelNieuws.

Als contactpersoon van het Kapelbestuur zing ik met veel plezier in het Kapelkoor.

Terugkijkend lijkt het, alsof we qua groepsactiviteiten probeerden in te halen, wat we door de corona gemist hebben. Er was veel te doen in en om de Kapel.

Ook had ik met Elly een heidag in Fredeshiem bij Steenwijk met een supervisor.

Naast het werk in de Kapel heb ik zogenaamde 'Broederschapstaken': taken voor de algemene landelijke Doopsgezinde Sociëteit. In het kader hiervan vergaderde ik met de predikanten (ANDPV) en met enkele fondsen waarvan ik in het bestuur zit (Dowilvo).

Opmerkelijk is vind ik, dat het e-mailen en het app-verkeer steeds meer tijd neemt."

Ds. Elly van Kuijk-Spaans :

"Opnieuw mocht ik, als uw voorganger, een vol en rijk jaar beleven en tal van werkzaamheden verrichten.

U ziet natuurlijk veel van datgene waarmee ik mijn uren voor de Kapel vul: de zondagse vieringen, het pastoraat, het schrijfwerk voor het KapelNieuws, de meditatieavonden en het onderdeel zijn van de kring Levensvragen en van het team Duurzaamheid.

Daarnaast, wat minder zichtbaar, maar wel belangrijk onderdeel van het werk, zijn de vergaderingen. Met bestuur, met mijn collega in de Kapel, met de collega's van de verschillende kerken in Hilversum. Vergaderen, het voelt soms wat saai en statisch, maar veelal resulteert het in prachtige plannen!

Een paar momenten in het afgelopen jaar wil ik in het bijzonder belichten omdat ze zo'n diepe indruk op mij hebben gemaakt. Zo denk ik aan onze kloosterdag in Jorwerd, in het voorjaar van 2022.

Daarnaast denk ik aan de theemiddagen die, los van de onderwerpen die aan bod kwamen, telkens weer feestjes van herkenning en wederzien waren voor veel deelnemers. En dan was er mijn studiereis naar Iona, waar ik gevoed vandaan kwam en daar meteen van mocht uitdelen tijdens de eerstvolgende viering waarin ik iedereen even meenam naar het eiland in de Hebriden.

Ik denk aan die bijzondere viering tijdens Advent, waarin we de kleine Louise mochten opnemen in onze gemeenschap en ik haar mocht dopen. En dan- die volle Kapel op kerstavond. Na twee jaar wachten dan toch een heuse kerstviering, wat was dat mooi! Samen met de blazers, met Annet op de vleugel en Anne op de dwarsfluit waren we onderweg, midden in de winternacht.

Bovenstaand relaas, het is maar een fractie van wat ik allemaal mag ondernemen en beleef, onderweg met u, in de Kapel. Daarvoor dank, dat ik elke keer weer zo dichtbij mag komen en deel- en reisgenoot mag zijn voor en met u!"

Vieringen

Er was dit jaar uitgezonderd met nieuwjaar weer iedere zondag een viering. Aanvankelijk met slechts enkele mensen, maar het aanmelden en placenten konden we in de loop van het voorjaar loslaten. Je kon tot op het laatste moment weer bedenken of je wel of niet naar de viering ging!

Vrijwel alle vieringen werden gestreamd en stonden daarna enige tijd op ons You tube kanaal. Met het gevolg dat de vieringen door tussen de 20- 50 mensen elders bekeken werden. Beide predikanten hadden elk 12 vieringen. De rest werd verzorgd door gastpredikanten of door Kapelmensen, veelal uit het vieringenteam.

Simpele vieringen gedurende het eerste half jaar, zodat we makkelijk met eventueel terugkerende coronamaatregelen zouden kunnen meebewegen.

In de goede week was er elke avond een vesper. Op witte donderdag ging ds Akke-Clara Thimm-Stelwagen voor en was er een maaltijd van brood en wijn. De andere dagen regelden groepjes leden (soms een team of een kring) de vespers.

Maar met Pasen was er wel een lunch na afloop en met Pinksteren kon het Kapelkoor weer zingen. In mei was er een viering rond de liederen van Hein Stufkens. In de zomer was er één viering in de tuin (vieringenteam).

Vanaf Pinksteren werd er ook weer in de viering gecollecteerd. Het collectantenteam dat als steeds voor het collecteren zorgt, vond dat prettiger. Het betekende wel dat ze weer met zijn tweeën moesten collecteren. In het vieringenteam werd besproken of collecteren nog wel van deze tijd is. Doordat we steeds de rekeningnummers vermelden zijn er ook veel mensen die even snel tijdens het collecteren met de telefoon geld overmaken of dit na afloop van de viering doen. Zo is er voor ieder wat wils.

De openingsviering op 1 september was helemaal anders dan we gewend waren.

Eind oktober was er een viering met het Kapelkoor en zongen we uitsluitend Taizéliederen.

Het duurzaamheidsteam werkte mee op eeuwigheidszondag en in december een viering met een doop en een hele volle kerk op kerstavond.

Alle vieringen werden begeleid door Rob van Roon of Annet Kloppert. Een enkele keer viel Paul Delcour voor één van beide in.

Het Kapelkoor

In het begin van 2022 had het koor het heel moeilijk. Ze konden niet oefenen en één van de zeer trouwe koorleden overleed na een kort ziekbed. Maar met een paar nieuwe koorleden erbij werd er in april weer volop gezongen en kon het koor aan de pinksterviering meedoen. Begin september zongen ze op de open monumentendag twee keer 20 minuten. Het publiek was enthousiast. Op verzoek van het koor was er in oktober een zeer geslaagde Taizé viering. Dank zij het Kapelkoor werd de kerst high tea (18 dec) een vrolijke en blije middag.

Meditatie en Even op adem komen

Iedere derde vrijdag van de maand is er een meditatie. Annie Schalkwijk en Elly van Kuijk begeleiden deze meditaties, die iedere keer weer een iets ander karakter hebben. Vanaf maart kon het weer. Er komen steeds zo'n 6 tot 10 mensen.

In december vlak voor kerst was er een lichtlabyrint.

De eerste vrijdag van de maand, de dag voor Even op Adem komen (EOAK), samen eten en samen het dagelijks leven overdenken. Doordat het "samen" er niet erg bij was en er geen maaltijden mogelijk waren, was het moeilijk om het te organiseren. Uiteindelijk is er toch vier keer een EOAK geweest en in de herfst ook weer met een maaltijd vooraf.

Diaconieteam

In 2022 heeft de diaconie 12 grote en kleine projecten kunnen steunen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor een diaconaal doel geld over te maken op de bankrekening van de diaconie. In dit verslagjaar is er één keer een beroep gedaan op financiering van 'stille hulp'.

De leden van het diaconieteam hielpen bij de maaltijd van brood en wijn op witte donderdag. Voor de financiële verantwoording van de diaconiegelden en een overzicht van de projecten die we ondersteund hebben, wordt verwezen naar het financieel verslag van de diaconie.

Vredesteam

Grote schrik in het voorjaar, toen de vredespaal in het Rosarium afgezaagd bleek te zijn. De bovenkant was lange tijd zoek, maar werd later door een voorbijganger in het Corversbos gevonden. Wonderlijk. Er is weer een nieuwe paal in het Rosarium geplaatst.

Het Vredesteam organiseerde de 'Preek van de Leek' in de Vredesweek. Op zaterdag 17 september was er in het Rosarium in Hilversum een Hagenpreek met zang van het Mantelzorgkoor. Anita Keita, directeur van Versa welzijn, hield een echte preek, die heel boeiend was. In kleine groepjes spraken we er over. Een bijzondere middag.

Aandachtteam

In 2022 waren 12 contactpersonen actief. Het aantal adressen dat contactleden bezoeken (of mee bellen) varieert van 1 tot wel 8 per persoon, al naar de individuele mogelijkheden. De voorjaarsbijeenkomst was op woensdag 10 maart. Het was een gezellige en nuttige middag met het thema (ont)haasten, (ont)hechten en (ont)doen. De middag eindigde met een "Gebed voor Oekraïne: Heer ontferm U".

De najaarsbijeenkomst was op dinsdag 22 november met het thema "herfst met appeltaart". Vooral bijpraten en "up to date" maken van de lijst met bezoekadressen.

Met de Kerst werd de groep 80+ verrast met kerstkoekjes van de Sherpa bakkerij in Baarn en een rode of witte azalea, die door de Bloemerij aan de Bosdrift in Hilversum geleverd werd en met de koekjes samen prachtig verpakt werd.

Breiclub

Na lange Corona-pauze kon de breiclub vanaf maart 2022 weer elke week bijeen komen in Westerheem. Soms maar met een paar mensen soms wel met negen! De "buit" werd aan het begin van de winter afgeleverd bij een daklozenproject in Amsterdam: 2 truien, 4 paar sokken, 2 poncho's, 37 sjaals en 10 mutsen!

In december verscheen in het Kapelnieuws een heuse reportage over de breiclub vanwege het 10 jarige jubileum van de club.

Programma

We ontwikkelden een nieuwe manier om activiteiten te organiseren. Het bestuur probeerde op projectbasis activiteiten door groepjes leden of teams te laten regelen.

In het voorjaar (28 mei) de eerder genoemde inspiratiedag naar Jorwerd.

Op veler verzoek trad Marijke Broekhuijsen nog een keer op met haar voorstelling Aias (20 juni). Tweede zaterdag van september: Open monumentendag met optredens van het Kapelkoor en 160 bezoekers. Kapel vertelcafé op drie zondagmiddagen in de herfst: leren vertellen en luisteren o.l.v Marijke Broekhuijsen met een lekkere kop soep na afloop. Op vrijdag 11 november een schilderochtend met Maria Fontaine over Vrijzinnig: zinnig vrij? Twee themmiddagen (14/7 en 18/8) en op 12 mei eindelijk de tweede middag over het bijbelverhaal van Jozef.

Zie ook vredes- en duurzaamheidsteam (zaterdag 17 september en dinsdag 15 november)

Deze nieuwe manier van werken is nog niet makkelijk en de vraag is of ons thema “Vrijzinnig, zinnig vrij?” wel uit de verf komt.

Kapelconcerten

Het eerste concert was in februari, een cello-piano concert door Hanneke Rouw en Masha Galperina met een beperkt aantal bezoekers. Op 19 maart speelden Claudia y Manito Zuid Amerikaanse klanken.

In april werd het concert verzorgd door Duo Puur, harp-dwarsfluit en in mei waren The Quiggs weer te gast met hun programma Schotse folk.

In mei was er een extra concert door het Tim Kliphuis Trio en het seizoen werd geëindigd met Arleen van Weiland, sopraan begeleid door Charly Bo Meijering op piano.

Het winterseizoen begon met een concert dat al vele malen was verzet vanwege Corona, maar eindelijk hadden we toch het programma Fenêtre du Jardin door Ksenia Kouzmenko, piano en Servaas Jansen, gedichten. Oktober had Ephraim van IJzerlooy cello begeleid door Paul de Boer, piano.

Het laatste Kapel Concert van het jaar was in november, een pianorecital door Maxime Snaterse.

Het was goed merkbaar dat we veel toehoorders waren kwijt geraakt door de pandemie, maar naar gelang de maatregelen versoepelden, nam het aantal bezoekers weer toe en we hebben goede moed dat we in 2023 weer op het oude niveau zullen zijn.

De Boekenkring

In 2022 konden we als boekenkringleden 9 maal bij elkaar komen. De helft daarvan in een zaal van de Kapel in verband met Corona en vanaf 1 augustus weer bij de leden thuis. Dat heeft toch de voorkeur van ons allen.

We begonnen met ‘De Fundamenten’ van Ramsey Nasr, een klein boek waarin actuele problemen in onze samenleving aan de orde komen, mede in relatie tot de covidpandemie. Goede stof voor discussie.

Daarna het boek ‘Troost’ van Michael Ignatieff, de Canadese schrijver en historicus. Het is een bundel essays over moed en veerkracht in een menselijk leven. Hij geeft vele uiteenlopende voorbeelden van de troost die mensen in het verleden zochten en vonden als zij in barre omstandigheden verkeerden. Bekende en onbekende figuren uit een ver maar ook recent verleden. Het is een waardevolle beleving dit boek samen te bespreken.

Als derde een zeer actueel boek nl. '21 lessen voor de 21ste eeuw' van Yuval Noah Harari, Israëliisch schrijver en historicus. Onderwerpen als Technologische uitdagingen met de steeds verdergaande Artificial Intelligence, Politieke uitdagingen, Oorlog, Veerkracht worden grondig door Harari belicht en van commentaar voorzien. Materiaal genoeg voor bespreking. In deze boekenkring worden voor elke bijeenkomst vragen geformuleerd door afwisselend de leden zelf, aan de hand waarvan de hoofdstukken worden besproken. De kring bestaat uit 10 leden, af en toe woont een van de voorgangers de bijeenkomst bij.

Kring levensvragen

De Kring Levensvragen is een min of meer vaste groep van elf mensen, die elkaar maandelijks ontmoeten. In het begin van het jaar waren de ontmoetingen een enkele maal noodgedwongen digitaal, maar al snel werd een vorm gevonden om elkaar weer te ontmoeten in de Kapel.

In juni werd (zoals inmiddels gebruikelijk) het seizoen afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in de Kapel-tuin. Dat is ook een moment om samen terug te kijken naar de afgelopen periode en plannen te maken voor het volgende seizoen. Zo werd besloten dat voortaan de bijeenkomsten steeds door een wisselend tweetal voorbereid wordt in samenspraak met de voorganger.

Gedurende het jaar kwamen meerdere thema's en werkvormen aan bod. Regelmatig werd een tekst (vanuit verschillende bronnen) uitgediept in de vorm van een Lectio Divina. Tijdens een wandelmeditatie stonden vragen rond zingeving centraal. We spraken over thema's gerelateerd aan de situatie rondom de Covid pandemie. Verder maakte de Kring in samenspraak met filmer Paul Delcour een 'Kapel Flits', een korte, beeldende presentatie van de kring voor op de website.

Terugblikkend was de kring ook in 2022 een levendige en op elkaar betrokken groep mensen, die ook buiten de bijeenkomsten elkaar ondersteunen en inspireren. Daarnaast staat de kring steeds open voor nieuwe deelnemers die zich aangesproken voelen door deze vorm van 'gemeenschap-zijn'.

Museumkring

Na een jaar waarin we niet veel konden ondernemen, was 2022 het jaar dat we weer langzaam op gang kwamen. Dat begon in Amersfoort bij Kade met een dubbel- expositie van kunstenaars uit de hele wereld die zichtbaar waren bewogen door de klimaat-veranderingen, en daarna een uitbundig inwendig beschilderde kerk.

Later in het jaar bezochten wij de schitterende Albert Cuyp- expositie in Dordrecht. Dan naar Gouda voor de Goudse glazen, waarbij we werden rondgeleid door een deskundige bekende. en het museum Kranenburgh in Bergen met daarna een lunch aan zee. In het Rijksmuseum zagen we Revoliti, een tentoonstelling over hoe de onafhankelijkheid van Indonesie zich heeft voltrokken en ook nog indrukwekkende foto's van Vincent Mentzel. Singer toonde ons schilders van licht, een thuis-wedstrijd.

Na de zomer gingen we naar het Nijenhuis in Heino met haar prachtige beeldentuin. In het van Gogh museum gingen we de werken van Gustav Klimt bewonderen. En op de Hoge Veluwe waren we te gast bij de unieke kunst-verzameling van het echtpaar Kröller-Muller te midden van het schitterende park met veel verrassende beelden.

Het aantal deelnemers groeide afgelopen jaar tot 17-18.

Duurzaamheidsteam

Het team kwam 8 keer bij elkaar.

Tijdens de 40 dagen tijd werd één van de vespers op passende wijze ingevuld door ons Team. Regelmatig werden artikeltjes geschreven voor het Kapelnieuws, o.a. om de leden bewust te maken dat de Gemeenteraadsverkiezingen een uitgelezen moment zijn om met je stem die politieke partij te steunen, die zich passend inzet voor duurzaamheid. Meerdere malen schreven wij over duurzame omgang met kleding.

Al vroeg in het jaar vroegen wij Petra van der Kooij om de Duurzaamheids-lezing te houden. Zij schreef het boekje: *Waarom zou ik....?*, waarin 12 filosofen, wetenschappers, ondernemers en activisten de vraag : waarom zij zich inzetten om klimaatveranderingen tegen te gaan, op hun manier beantwoorden. De lezing was in een onverwarmde Kapel.

Tijdens de Open Monumentendag, die als thema duurzaamheid had, werd een mini-tentoonstelling ingericht met eco-producten, onze Kapel-duurzaamheids plannen en bucket lijsten.

Op 20 november werd de duurzaamheids-viering gecombineerd met eeuwigheids-zondag. Ds. Elly van Kuijk ging voor en thema was: Wat laten wij na? Leden uit het team gingen er ieder op eigen wijze op in.

Communicatie team

Mooie bijeenkomsten organiseren is één, maar zorgen dat de mensen weten wat er allemaal in de Kapel gebeurd is nummer twee.

Wij hebben daar verschillende kanalen voor:

De website, spil in het web. Onze website was vol en deed wat ouderwets aan. Paul Delcour ontwierp een nieuwe, lekker fris en niet zo vol. Bovendien makkelijker in het gebruik.

Facebook elke activiteit wordt met een vrolijke noot en een plaatje aangekondigd om de volgers enthousiast te maken.

De Digitale Nieuwsbrief verschijnt consequent eens in de twee weken. Iedere keer met drie tot vier aandachtstrekkers.

Het KapelNieuws, Het tweemaandelijks blad. De redactie bestaat uit 4 mensen, ze verzamelen en schrijven. Vervolgens zet één van de redactieleden alle tekst in Indesign en gaat het naar de drukker.

Wees welkom team

Twee keer een gemeente lunch, verder af en toe koffie en thee bij een lezing, warme chocomel en glühwein op kerstavond. En biologisch als het kan, maar dat is voor een grote groep soms best lastig.

Archiefteam

Het archiefteam bestaat uit vier personen, die samen proberen om orde te krijgen in de grote hoeveelheid papier, die er op de zolder ligt. Door de wettelijke bewaartermijnen te hanteren, kan er veel papier weg. Van tijd tot tijd komen ze leuke dingen tegen als oude foto's,

schilderijtjes en zelfs een half afgemaakt borduurwerkje. Ze doen het één middag in de week, waardoor het leuke blijft.

Kunstteam

In het najaar van 2021 konden we schilderijen van Dorrety Brookhuis exposeren in de Kapel, die door velen werden gewaardeerd. Vooral de twee grote geschilderde boeketten ter weerszijden van het liturgisch centrum leken gemaakt voor die plaats, maar ook haar werk geïnspireerd op de klimaatveranderingen paste heel goed in onze groene kerk. Tot in maart 2022 hebben we van haar gevarieerde werk kunnen genieten.

Aansluitend was de Hilversumse kunstenaar Bob van der Giessen bereid om ons zijn werk voor enkele maanden uit te lenen. Bob maakt olieverfschilderijen van de plassen en bossen in Gooi en Vechtstreek met alle variaties van luchten en seizoenen. Voor leden en andere bezoekers vaak heel herkenbaar. De titel van de expositie was dan ook 'De natuur in onze omgeving'.

Na in augustus het atelier van Carla Welle in Loenen te hebben bezocht besloten we haar voor de volgende expositie te vragen. Er gaat vrolijkheid en gemeenschapszin uit van haar schilderijen: mensen op feestelijke bijeenkomsten, dansende mensen en kinderen. Van een afstand bekeken, vaak meer aangeduid dan scherp getekend, maar met een positieve boodschap. Dit alles in mooie aardetinten maar er zijn ook heldere rode bloemen op het grote doek Happiness. De expositie duurde tot in januari van het nieuwe jaar 2023.

Op de kerstkaart van de Kapel mochten we een deel van een schilderij van Carla afdrukken, zodat iedereen ook thuis iets van haar werk kon bekijken.

Team Gebouw Beheer (TGB)

Ons kerkgebouw, een rijksmonument, vraagt continue zorg, vooral ook door de houten gevels. Gelukkig kunnen we voor het onderhoud een beroep doen op de subsidieregeling van het rijk voor onderhoud (SIM-regeling). Eens in de 6 jaar kunnen we voor een nieuwe periode subsidie aanvragen. Dit jaar waren we weer aan de beurt. De Monumentenwacht Noord-Holland verzorgt voor ons de subsidie-aanvraag waar een uitgebreid onderhoudsplan bijgevoegd moet worden. In september kregen we van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bericht dat we weer voor de komende 6 jaar op een bijdrage in het onderhoud kunnen rekenen.

Ook de polis van de brandverzekering moest dit jaar vernieuwd worden. Het gebouw is verzekerd bij Donatus, een onderlinge brandverzekeringsmaatschappij, gespecialiseerd in kerkgebouwen en monumenten. De inspecteurs gaven een aantal goede adviezen om de brandveiligheid te verhogen. Een van deze adviezen betreft het regelmatig laten controleren van de elektrische installatie, iets wat we tot nu toe niet deden. Gelukkig troffen deze inspecteurs geen ernstige gebreken aan in de installatie, wel een paar kleinere punten. Deze worden gerepareerd.

Eens in de twee jaar wordt het gebouw uitgebreid geïnspecteerd door de Monumentenwacht Noord-Holland. Dit jaar hebben we voor de eerste keer een hoogwerker geregeld, zodat de inspecteur, die voorheen alleen een ladder had, nu veel veiliger kon werken en op grotere hoogte kon komen. Hij kon nu ook dak en torentje goed bekijken. Het lood om de voet van het torentje bleek niet goed meer te zijn, wat snel door onze loodgieter verholpen kon

worden. Uit de inspectie volgen nog een aantal werkzaamheden die we komend jaar gaan verhelpen.

Met de schilder hebben we de afspraak dat hij jaarlijks een deel van het houtwerk van een nieuwe deklaag voorziet. Dit jaar was de zuidoostelijke gevel aan de beurt.

Als voormalig koetshuis is de Kapel een duur gebouw om te verwarmen. Zeker nu de energieprijzen de pan uitstijgen, is de noodzaak om het gebouw te verduurzamen wel heel duidelijk geworden. Nadat we in 2021 het Bureau De Groene Grachten een zgn. Advies op Maat hebben laten opstellen, wilden we nu de volgende stap maken. Dit Advies op Maat moet omgezet worden in een concreet bouwplan, op basis waarvan de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Ook kunnen we dan een meer concrete begroting maken van de kosten van dit project. In eerste instantie vroegen we offerte aan het adviesbureau van de Monumentenwacht om dit traject voor ons te verzorgen, maar helaas bleken we niet tot overeenstemming te kunnen komen. We hebben onze zoektocht naar een geschikt bouwkundig bureau voortgezet. Begin 2023 hebben we een geschikte partner kunnen vinden.

Vlak voor kerst 2021 werd het plafond van de kerkzaal ernstig beschadigd door wateroverlast. In de toevoerleiding van de vaatwasser bleek een lek te zitten. Het plafond werd netjes gerepareerd. Hoewel de vaatwasser niet de oorzaak van het lek was, besloten we toch om de oude machine om duurzaamheidsredenen te vernieuwen. Deze had vanaf de verbouwing in 2005 ons trouw gediend.

Tuinteam

Het team probeert ondanks veel schaduw en zandgrond steeds meer bloeiende planten en struiken in de tuin te krijgen. Het team wordt af en toe ondersteund door een tuinman

Koster

Altijd aanwezig altijd bereid te helpen: onze koster Toon.

Hij regelt alle controles(lift, brandweer), is er iedere zondag voor de inrichting, geluid, streaming, maakt power points voor voorgangers, doet de inkopen voor het huishouden en nog duizend andere dingen!

Verhuur

Het jaar 2022 was een heel goed verhuurjaar, maar liefst 87 verhuren, zo hoog is het nog nooit geweest.

De prijzen waren relatief laag, dat heeft wellicht bijgedragen tot dit hoge aantal.

Toch heeft het bestuur moeten besluiten de prijzen van verhuur en consumpties met 10% te verhogen, wel logisch met al die gestegen kosten van energie en brandstof.

Het jaar 2023 belooft weer goed te gaan, er zijn aanvragen voor verhuur en voor serieverhuur.

De denominaties

Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum

De Kerkenraad bestaat uit Marike Spanjaard (voorzitter), Anne S. de Jong (penningmeester), Tineke Heida (secretaris) Anneke van den Berg (ambtelijk boekhouder) en sinds de ALV van 4 december maakt ook Marja Zoutendijk als lid deel uit van de Kerkenraad.

Akke-Clara Thimm-Stelwagen staat ons bij als adviserend lid van de Kerkenraad.

De Menno-maaltijd, die ieder jaar in januari plaats vindt, kon niet doorgaan.

Jaarlijks verzorgt een Doopsgezinde Gemeente ergens in Nederland een Pinkstergroet (een pakketje met kleine soms zelfgemaakte dingetjes) voor DG-leden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij konden daar twee leden voor aanmelden.

Apart van de VGH steunt DGHH al jaren het adoptieproject van DG Wereldwerk “geef een kind in Zuid-Amerika en Afrika een kans” en de Doopsgezinde Historische Kring. Verder heeft de DGHH dit jaar een Oekraïneproject van Doopsgezind Wereldwerk gesteund.

Op 23 augustus heeft de kerkenraad live vergaderd en verder was er veel digitaal overleg.

Op de door de Doopsgezinde Gemeente Naarden-Bussum georganiseerde Ringdag op 15 mei kon niemand van de DGHH aanwezig zijn.

Er vonden dit jaar extra veel Ringvergaderingen plaats van de 7 Doopsgezinde Gemeenten in Midden Nederland, met dit keer als belangrijkste thema “hoe nu verder bij een veranderend religieus klimaat”.

Remonstrantse gemeente Hilversum e.o.

De financiën werden door de penningmeester beheerd en geregeld. Voor zover mogelijk werd aan landelijke vergaderingen deelgenomen. Daar is helaas weinig aandacht voor samenwerkingsgemeentes, zoals VGH de Kapel is. Er zijn echter wel heel veel remonstrantse gemeenten die samenwerken met doopsgezinden of vrijzinnigen

Vrijzinnigen Nederland afdeling Hilversum

De financiën werden beheerd en geregeld. Voor zover mogelijk werd aan landelijke vergaderingen deelgenomen.

Bestuur, voorgangers, koster, musici en vertegenwoordiging

Dagelijks bestuur VGH

Paulien van Hessen, voorzitter, Bert Akkersdijk, penningmeester, Marlies Kortenoever, secretaris, Marijke de Groot, algemeen lid (tot 12 juni 2022), Denise van Beek, algemeen lid (tot 12 juni 2022)

Marja Zoutendijk-Zaal, algemeen lid(vanaf 4 december 2022)

Kerkenraad Remonstrantse Gemeente Hilversum e.o

Annet Kloppert, Marlies Kortenoever, Gijs van IJsel Smits

Bestuur Vereniging voor Vrijzinnigen NPB afd. Hilversum

Feiko Prins, Joke Ubbink- van Andel, Cees van der Wijst, Uschi Postma-Laabs, Paulien van Hessen

Kerkenraad Doopsgezinde gemeente Huizen-Hilversum

Marika Spanjaard (voorzitter), Anne de Jong (penningmeester), Tineke Heida(secretaris),
Anneke van den Berg (ambtelijk boekhouder) Marja Zoutendijk-Zaal (vanaf 4 december 2022)

Vrijzinnig Protestantse Jeugd Raad

Feiko Prins, Richard Lauwaars, Marijke Broekhuijsen

Voorgangers

ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen

ds. Elly van Kuijk-Spaans

Koster

Toon Heuwekemeijer

Organist

Rob van Roon

Pianist

Annet Kloppert

Dirigent Kapelkoor

Annette van Tol

Vertegenwoordigingen

Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum

Feiko Prins

Raad van Kerken Hilversum Paulien van Hessen, ds. Elly van Kuijk-Spaans