



Protestantse Kerk  
Den Haag

# Kerkasiel Bethel

## – Nieuwsbrief #2 –

Den Haag, 17 december 2018

### Zeven maal zeven

Op vrijdag 14 december ging het kerkasiel zijn achtste week in, nadat we er zeven maal zeven dagen onafgebroken vieren op hebben zitten. Meer dan 6000 getelde bezoekers en 650 voorgangers uit heel Nederland zijn betrokken. En toch is het vooralsnog niet voldoende. Er is reden om door te gaan, vol te houden en verder te vieren. In deze brief informeren we over de gang van zaken rond het kerkasiel zelf en over andere ontwikkelingen rond het kinderpardon. Aan het eind geven we nog wat praktische informatie.

### Kampvuurtje

Toen we tot een doorgaande viering besloten, voelden we de last en de verantwoordelijkheid voor deze viering drukken. Die zwaarte werd niet zomaar weggenomen door de bemoediging, waarmee Theo Hettema als voorganger van het eerste uur de dienst begon. Intussen weten we wel beter: zonder deze doorgaande viering hadden we het

nooit volgehouden. De viering is – met een beeld – veeleer ons *kampvuurtje* geworden, waar omheen we ons verzamelen, waar we aan het licht komen en ons warmen, geïnspireerd worden door wat anderen aan het licht brengen en waar omheen we (letterlijk en figuurlijk) breken en delen. Rondom dit vuur van warmte en licht heeft het kerkasiel zich ontwikkeld. Rondom dit vuur waken en wachten we, blijven we wakker omdat we niet willen berusten.



We ervaren het denk ik als een *zuivere vlam* die daar brandt, een waakvlam die velen aansteekt en overal opflakkert. Ons wachten en verwachten krijgt in deze Advent intussen wel extra lading, want ons gebed in deze Advent is ook voor de familie Tamrazyan – dat de angsten van hun hart verdreven worden door het licht van Liefde, het licht van Christus. ‘*Zuivere vlam, verdrijf met je licht, de angsten van ons hart.*’ (John Bell)

### Wachter, hoe ver is de nacht?

Gloort er al licht aan de horizon? Er is in elk geval veel gebeurd. Er ligt nieuwe informatie bij de staatssecretaris op tafel, die de zaak van de familie Tamrazyan bepleit en we hebben daarover contact met Kamerleden van de coalitiepartijen.

Hoe ver is de nacht? Een ‘kerstgebaar’ van de staatssecretaris zou natuurlijk bijzonder zijn, maar er zijn geen tekenen die daarop wijzen. Het ziet er veeleer naar uit dat we

een lange adem zullen moeten hebben en we bereiden ons voor op een kerkasiel dat ook in 2019 nog gaande zal zijn. Onheilsprofeeten verwachten misschien dat het na de Kerst allemaal met een sisser inzakt, maar wij zien een beweging die zich met grote vastberadenheid verbreedt en verdiept. En die met volharding blijft bidden en vieren.

## Schadenota

Anderen zitten intussen niet stil. Tim Hoffman vertolkte een #BOOSheid over de inperking van het kinderpardon en verzamelde niet alleen 254.000 handtekeningen maar verwierf ook veel aandacht, herkenning en steun.

Minder aandacht kreeg helaas de ‘schadenota’ van Erik Scherder, Carla van Os en Elianne Zijlstra: *Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen*, die werd ondertekend door maar liefst 38 hoogleraren en de beroepsverenigingen van psychologen, pedagogen en jeugdartsen. Deze ‘schadenota’ concludeerde dat kinderen, die door gebrek aan stabiliteit en toekomstperspectief jarenlang de dreiging van uitzetting voelen, vaak aan chronische stress lijden. Die chronische stress kan ernstige gevolgen hebben voor hun hersenontwikkeling en daardoor is de kans groot dat zij zich niet kunnen aanpassen aan een nieuwe omgeving. Conclusie van het onderzoek luidt kortweg, dat het risico op schade bij uitzetting “onaanvaardbaar hoog” is.

## Steun vanuit de kerken

Dat de Protestantse Kerk in Nederland haar steun geeft aan het kerkasiel, is van groot belang. Scriba René de Reuver en preses Saskia van Meggelen gingen beiden al voor in de dienst. En juist vandaag ontvingen we vanuit de World Communion of Reformed

Churches twee van de *executive secretaries*, Hanns Lessing en Philipp Vinod Peacock. Zij spraken in de dienst een bemoediging en gebed uit.

Wezenlijk is de steun van de Raad van Kerken in Nederland, zoals die begin december per brief aan de regering werd verwoord. Naar aanleiding van het kerkasiel riep de Raad de regering op tot een toepassing van het Kinderpardon in de geest en op de manier zoals dit is bedoeld: “ruimhartig en vooral ook snel”.

## Lege stoelen (INLIA)

Afgelopen week deed INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) een urgente oproep aan alle kerken en parochies, die wij graag steunen en herhalen:



“Wij vragen u om mee te werken aan het volgende idee: in een kerkdienst of viering tijdens of rondom de Kerst blijft op de voorste rij in de kerk een stoel leeg, met daarop kinderspeelgoed: een knuffelbeest, een pop, een brandweerauto etc. als zichtbaar teken dat op die stoel een van de kinderen had moeten zitten die nu niet voor het kinderpardon in aanmerking komen. We geven u daarbij in overweging om niet één maar vijf stoelen leeg te laten, als symbool voor de vijf leden van het gezin Tamrazyan, dat op dit moment verblijft in kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, die symbool staan voor de 400 kinderen en hun gezinnen

die het kinderpardon zouden moeten ontvangen.” Meer informatie op [www.inlia.nl/nl/nieuws/946/urgente-oproep-een-lege-stoel-met-kerst](http://www.inlia.nl/nl/nieuws/946/urgente-oproep-een-lege-stoel-met-kerst). Ook de Raad van Kerken steunt de actie.

NB: INLIA ontvangt graag een fotootje van de lege stoel(en), om die te publiceren en zichtbaar te maken hoe in de kerken aandacht aan het kinderpardon wordt geschonken. Stuur dus een foto naar [krp@inlia.nl](mailto:krp@inlia.nl). De Raad van Kerken in Nederland staat graag in de cc met [rvk@raadvankerken.nl](mailto:rvk@raadvankerken.nl).

## Media

De media-aandacht blijft groot. Om daarop goed te kunnen reageren, trok Stek een extra medewerker aan. Als persvoorlichter heeft Florine Kuethe de handen vol.

De grenzeloze beeld-behoefte zet natuurlijk druk op de intimiteit en integriteit van de viering. We zijn dan ook zeer terughoudend met pers-aanwezigheid in de kapel. Gelukkig ontmoeten we steeds veel begrip voor het feit dat media-aandacht ook nodig is en het doel van het kerkasiel dient.

In Nederland was er veel aandacht in landelijke en regionale bladen en ook op de televisie kregen we ruimte, o.m. in een reportage van het Jeugdjournaal en bij het Vermoeden op 2 december.



Vanuit het buitenland nam de aandacht heel sterk toe. Na reportages van CNN, BBC en ZDF waren we verguld met het paginagrote

en mooie artikel van Patrick Kingsley dat op 10 december in de The New York Times verscheen. En vorige week organiseerden we een internationaal persmoment met onder meer Reuters, CBS, AP, AFP, dpa, France2tv, EFE, RADIOde en Die Welt.

## Vorbereiding voor kerst

We bereiden ons voor op een bijzonder kerstfeest. Om te voorkomen dat de Bethelkapel wordt platgelopen door journalisten en cameraploegen, willen we de kerstdiensten (of liever gezegd de kersthoogtepunten in de doorgaande kerkasiel dienst) gaan live streamen. Zo kunnen velen dat gedeelte van de doorgaande kerkdienst van afstand via internet thuis volgen. En zo kunnen we ook de beelden voor de media vrij ter beschikking stellen. Tijdens de kerstdagen zal er dan geen journalistiek bezoek in Bethel zijn.

De link naar de livestream en nadere informatie over de beide kerstmomenten komt op onze website. Als het allemaal lukt, zijn we van plan twee kerstvieringen te gaan live streamen.

Wie er niet *live*, maar lijfelijk bij wil zijn, zal over een (gratis) toegangskaart moeten beschikken. Voor de kerstnachtviering met de Haagse Dominicus zijn kaarten beschikbaar via de Haagse Dominicus (maar ik verwacht dat die allemaal reeds vergeven zijn). Voor de kerstmorgenviering op 25 december met René de Reuver zijn toegangskaarten beschikbaar in Bethel zelf. We sturen geen kaarten toe en leggen evenmin kaarten opzij.

Tijdens de rest van de kerstdagen is het de bedoeling om de doorgaande viering wel in de sfeer van kerst, maar (rekening houdend met de burenen) toch op een meer ingetogen manier in te vullen.

## Verzoeken en praktische info

We gaan voorlopig dus 'gewoon' door met het kerkasiel en uw/jullie steun is daarbij onmisbaar. We vertrouwen op een duurzaam commitment!

Een paar praktische zaken brengen we graag nog onder de aandacht.

— Veel voorgangers komen met een groepje uit de eigen gemeente of parochie. Dat werkt goed. Een pianist of organist kan ook heel prettig zijn.

— Meer en meer komen mensen met een groep(je) een groot stuk van een nacht. Dat bevalt hen vaak goed en is roostertechnisch heel prettig. Tijdens de feestdagen staan er overigens nog wat nachtelijke uren open...

— We vragen om terughoudendheid met fotograferen en filmen in de kapel. Niet alleen met het oog op de viering, maar ook omdat de ouders Tamrazyan niet op foto of film willen.



— Ook als Kerkasiel proberen we een goede buur te zijn. Verzoek is daarom niet te parkeren in de Thomas Schwenckestraat zelf. Concrete parkeeraanwijzingen vindt u hier: <https://www.protestantsekerkdenhaag.nl/uploads/klant528/files/Parkeerinformatie%20Bethel.pdf>.

— Sowieso willen we u graag voor alle actuele informatie naar de website van de Protestantse Kerk Den Haag. Ook in andere talen staat daar veel informatie over het kerkasiel.

De officiële twitteraccounts van het kerkasiel en de Facebookpagina van Stek geven ook veel informatie:

- [www.protestantsekerkdenhaag.nl](http://www.protestantsekerkdenhaag.nl)
- @StekDenHaag en @DiaconieDenHaag
- twitterhashtag: #kerkasielBethel
- [www.facebook.com/StekDenHaag/](http://www.facebook.com/StekDenHaag/)

— Verschillende mensen vragen ons of ze het Kerkasiel ook financieel kunnen steunen. Dat kan. Giften kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45, ten name van Stek te Den Haag, onder vermelding van "Kerkasiel". Doneren kan ook via PayPal: gebruik fa@stekdenhaag.nl.

## Tenslotte

Hoe ver is de nacht? We hopen dat het licht van de morgen niet ver is. Want de onzekerheid over hun toekomst is voor de familie Tamrazyan natuurlijk het zwaarst. Voor hen en voor al die andere families in vergelijkbare situaties blijven we bidden om verlichting. En voor de overheid bidden we om inzicht en wijsheid.

Graag wensen wij u/jullie een Advent toe van gespannen verwachten en een vrolijk en (ver)licht Kerstfeest!

Namens de Protestantse Kerk Den Haag,

Derk Stegeman

(coördinator & woordvoerder)

[dstegeman@stekdenhaag.nl](mailto:dstegeman@stekdenhaag.nl)

Emailadressen:

- algemene coördinatie en rooster: [kerkasiel@stekdenhaag.nl](mailto:kerkasiel@stekdenhaag.nl)
- persvoorlichting en communicatie [pers@stekdenhaag.nl](mailto:pers@stekdenhaag.nl)